

Cho Oyu solo

Jan van der Meer
Februari 2006



Willem,

Vorig jaar september ben ik op de Cho Oyu geweest. Ik ben daar geen enkele solist tegen het lijf gelopen. Wat niet noodzakelijk betekent dat solo een slecht idee is.

Er zijn wel heel erg veel commerciële teams aanwezig. Niet dat dat een probleem was, Cho Oyu is enorm groot.

Als ik jou was zou ik me aansluiten bij een commerciële expeditie en vooraf afspreken dat je niet het standaard programma wilt volgen maar solo gaat. Hierover moet luid en duidelijk overeenstemming zijn.

Het is onmogelijk om vanuit het ABC op pakweg 5400m naar de top te klimmen op 8200m. Je hebt tenminste twee, maar beter nog drie kampen nodig. Noormaal gesproken staan die op 6400m, 7100m en 7400m. Ga je de tenten in deze kampen ook zelf inrichten en bevoorraden? Ambitueus.

Voor camp 3 moet je een plateauje uitgraven voor je tent. Voor camp 2 is er ruimte zat. Camp 1 staat op een sneeuwgraat. Er is ruimte maar er zijn ook veel tenten. Wees er op tijd bij.

Alternatieve campingplaatsen vind je op 6000m (lake camp) of op een plateau boven de ice cliff, 6800m

Verder nog het gebruik van kunstmatige zuurstof. Natuurlijk is de uitdaging zonder een stuk groter. Maar wil je zuinig zijn op zuurstof of op je hersencellen? Ook als je besluit zonder zuurstof te gaan, dan betekent dit niet dat je het niet mee moet nemen. Mocht de beklimming niet helemaal vlekkeloos verlopen, en je komt in de problemen, dan is zuurstof wel 'handig'. Feit is ook dat je zonder zuurstof een langer acclimatisatietraject moet doorlopen.

Op Cho Oyu zul je redelijk veel mensen tegenkomen. Dus als je in de problemen komt is de kans groot dat er iemand hulp kan bieden. Maar bedenk wel dat dit voor je helper op zijn minst betekent dat hij/zij de eigen beklimming verder wel kan vergeten. Mag dus eigenlijk niet gebeuren.

Cho Oyu is niet technisch. Tenminste, als je een beetje kunt klimmen. In ons team van zeven klimmers is er eentje gestrand op de ice cliff (6700m), en eentje op de rotsband(7700m). Twee hebben nooit het ABC verlaten.

Op diverse locaties op Cho Oyu hangen vaste touwen waar iedereen gebruik van maakt. Ook de solisten. Deze touwen groeien daar niet, ze zijn opgehangen door teams die hiervoor verantwoordelijkheid nemen. In de meeste gevallen gebeurt dit door het team van Russell Brice. www.himex.com. Advies: Loop eens zijn tent binnen om hem hiervoor te bedanken. Zij voorraad alcoholische versnaperingen zijn onuitputtelijk en hij zal het zeker met je delen!

Ik vind het prima om verdere vragen te beantwoorden als je die hebt. Je vindt ook nog het nodige materiaal op mijn site. Fotowerk, en ook de e-mails die ik toen naar het thuisfront heb gestuurd. Volgens velen wel aardig leesvoer en misschien zit er voor



jou nog bruikbare info tussen. Ik vind het sowieso leuk als iemand van mijn ervaringen gebruik wil maken. Bovendien is bergsport mijn grote passie, dus daar kan ik uren over praten.

Momenteel bereid ik me voor op een beklimming van Broad Peak, Pakistan. Volgens de boeken is daar nog geen Nederlander op geweest, maar dat is wel degelijk zo.

Als ik je niet mee spreek, veel plezier en succes op die grote berg.



Jan van der Meer
www.mountainpassion.net